



Graag uw aandacht voor

Jarigen:

22 januari Mevr. J. van Eldik - van Tintelen

28 januari Mevr. P.J. Hoornveld - van der Gaag

Zondag 21 januari 10.00 uur

3^e zondag na Epifanie

Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Viering Maaltijd van de Heer

Samen mogen we de gemeenschap in liefde vieren die we in Christus ontvangen in het delen van brood en wijn.

Iedereen mag zich genodigd weten aan deze tafel.

Over de dienst

Lezingen: 1 Samuël 3: 1-10
Marcus 1: 14-20

Liederen: Lied 212: 1, 2 en 3
Lied 212: 4 en 5
Lied 301c
Lied 92: 1 en 2
Lied 533: 1, 2 en 6
Lied 531: 1 en 3
Liefste lied van overzee II 4
Lied 385: 1, 2, 3 en 4
Lied 423

De dienst is met beeld en geluid te volgen via



Collectes

1e collecte [PKN missionair werk](#)

2e collecte [Liturgie en Eredienst](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Oecumenische gebedsviering zondag 21 januari 19.30 uur

De dienst wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Rhenen – Kesteren in het kader van de week van gebed. Een klein uurtje bezinning en gebed rondom dat thema 'Heb God lief en je naaste als jezelf.' Een thema dat is voorbereid door christenen uit Burkina Faso.

Centraal staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Met gebedsteksten, een schilderij en meditatieve muziek en liederen om samen te zingen vragen we aandacht voor eenheid in de verscheidenheid van geloofsgemeenschappen. Die eenheid staat voor de liefde in en voor Christus.

De voorgangers in de dienst zijn:

priester Erik Rozeman

RK Parochie de zalige Titus Brandsma

ds. Peter Breure

Protestantse Gemeente Rhenen

ds. Henriëtte Bouwman

Protestantse Gemeente De Voorhof

Iedereen is van harte welkom!

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.



Over de dienst

Lezingen: Lucas 10: 25-37
1 Korintiërs 13

Liederen: Lied 275: 1, 3 en 5
Lied 117d
Hemelhoog 707
Lied 791: 1, 3 en 4
Lied 416
Lied 431c

De dienst is met beeld en geluid te volgen via



Collecte

[Week van Gebed](#)

Agenda

Vrijdag 19 januari 20.00 uur

Themacafe Geloof in ontwikkeling

Zondag 21 januari 19.30 uur De Voorhof

Oecumenische gebedsviering

Woensdag 24 januari

10.00 uur – 11.30 uur Koffiemorgen

20.00 uur Heling naar lichaam en ziel

Ontmoetingskerk Rhenen

Vrijdag 26 januari

18.00 uur Eetgroep alleengaanden

20.00 – 22.00 uur Filmcafé

De Vloedschuur te Heteren

Zondag 28 januari

10.00 uur Ds. Jan Offringa, Veenendaal

16.00 uur Oecumenisch café

De Vlam in Rhenen

Zondag 4 februari 15.00 uur

Concert Duo Heemsbergen en Van Jaarsveld

Geloof in ontwikkeling

Themacafe vandaag 19 januari

Een paar uur na het uitkomen van deze nieuwsbrief is vanaf 20.00 uur in de soosruimte van De Voorhof het eerste Thema-café in het nieuwe jaar.

Ds. Jan Offringa zal een inleiding houden over 'Geloof in ontwikkeling'.

Voor de inleiding is er koffie en thee, erna een drankje en een hapje onder het genot van een prettig gesprek.

Aanmelden is niet nodig, want iedereen is welkom!

Heling naar lichaam en ziel - Hildegard von Bingen

U kent mogelijk de film 'De beentjes van St Hildegard'. Maar wie was St Hildegard? Een bijzonder begaafde vrouw uit de 11e eeuw die prachtige muziek componeerde, visioenen ontving die ze ook kon tekenen, boeken schreef en erg deskundig was op het gebied van voedsel, gezondheid en genezing. Naast dat alles bouwde ze ook haar eigen abdij. Gelovig leven doe je in kerk en keuken, zo zou je haar motto kunnen noemen. Een lezing waarin we veel hopen te leren, en tegelijk rust en overgave vinden in muziek, beeld en meditatie. Spreker: ds. Inge de Jong – Baerends

Plaats: Ontmoetingskerk

Datum: woensdag 24 januari

Tijd: 20.00 uur

Aanmelden: tov@pknrhenen.nl

Eetgroep alleengaanden

Op vrijdag 26 januari hopen wij weer een heerlijke winterse maaltijd te verzorgen in de Voorhof.

Een ieder die alleen woont, of je nu oud bent of jonger, is van harte welkom bij deze dis.

We beginnen om 18.00 uur.

Schuift u ook aan? Welkom!

Filmcafé II: 'La fille inconnue'

Vrijdagavond 26 januari, 20.00-22.00 uur,

Vloedschuur te Heteren.

De jonge, sociaal betrokken huisarts Jenny Davin werkt al een uur over. Daarom doet ze niet open als ze de deurbel van haar praktijk hoort. Kort daarop wordt een jong meisje dood gevonden. Zij blijkt degene die aanbelde. Wanhopig probeert Jenny uit te zoeken wie ze was en hoe ze aan haar einde is gekomen. Maar hoe terecht is haar schuldgevoel? Een aangrijpende film over sociale processen, schuldgevoel, emoties, moed en doorzettingsvermogen.

Victor Bulthuis leidt de film in en verzorgt het nagesprek. Victor Bulthuis werkt als parochievicaris in de parochie H. Maria Magdalena (Betuwe). Daarnaast is hij publicist en poëzievertaler.

U kunt zich [hier](#) opgeven.

Oecumenisch café 2024

In het kader van de week van gebed voor de eenheid organiseert de Raad van Kerken Rhenen – Kesteren het jaarlijkse oecumenische café met een gastspreker en natuurlijk de gebruikelijke heerlijke erwtensoep of vega-soep na de lezing.

Deze keer hebben we Tabitha van Krimpen uitgenodigd om te vertellen over haar boek 'Bottom-Up Kerk'. De lezing is op zondag 28 januari 2024 om 16.00 uur in De Vlam in Rhenen.

'Bottom-up kerk' van de voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands is een pleidooi om meer aandacht te geven aan twintigers in de kerk. Wat betekent het voor de kerk als je de leefwereld van twintigers serieus neemt? Aan de hand van haar concept 'bottom-up theologie' bekijkt Tabitha van Krimpen hoe een kerk voor twintigers eruit kan zien. Daarbij vullen theologische en bedrijfskundige perspectieven elkaar aan.

Het doel is om te prikkelen om anders te kijken naar de kerk zoals die op dit moment is. Zij wil ons aanzetten tot actie om de kerk relevant te maken voor jonge mensen.



Oecumenisch café 2024

Bottom-Up Kerk:
zijn waar twintigers zijn

Tabitha van Krimpen
Jonge theoloog des Vaderlands

16 uur – zondag 28 jan. 2024
De Vlam, Beukenlaan 2 Rhenen
Na afloop ontmoeting met soep (ook vega)



Stichting Geev doos voor voedselpakketten

Hij staat er al bijna een jaar maar we brengen de doos van Stichting Geev graag nog even onder de aandacht.

De doos staat in de hal van de kerk, vaak onder de lange bank maar hij wordt soms verschoven bij activiteiten.

Voor na deze kerstpakketten-tijd heb je misschien wel producten over die je niet gebruikt.

Of geschenken zoals shampoo en bodylotion die toch niet helemaal je geur of smaak zijn.

Schenk ze dan aan Stichting Geev door ze in deze doos te stoppen!

Stichting Geev helpt mensen in onze dorpen in de Neder Betuwe aan voedselpakketten.



Collecte Selihom komt weer goed terecht

Selihom Mentally Ill People Support Association heeft de elektriciteit nu weer op orde.

Gevaar voor brand of andere ongelukken is hiermee een heel stuk minder geworden in Ethiopië. Ons gemeentelid Netsanet heeft van het ingezamelde geld van de twee collectes in 2023 hoogstpersoonlijk zelf alles daar ter plekke aangelegd. Selihom bedankt alle Voorhoffers voor hun goede giften!



Tenslotte

De komende week is de week van gebed, vaak aangevuld met 'voor eenheid'. De week van gebed wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd en het thema wordt elk jaar in een ander land voorbereid. Eenheid kan op allerlei manieren vormgegeven worden. In deze periode kan dat in eigen kring bijvoorbeeld in de zorg voor onze Voorhofgemeente; ook in financieel opzicht.

Wij zitten midden in de Actie Kerkbalans.

De enveloppen zijn verspreid en worden de komende week weer opgehaald of op een andere manier verzameld. Het is altijd weer spannend wat er uit de toezeggingen zal komen.

Vaak komen 'onze' toezeggingen boven de landelijke prognose uit, in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook dit jaar hopen wij natuurlijk weer dat wij er met elkaar een mooi resultaat van kunnen maken. Want een goed resultaat van de Actie Kerkbalans geeft mooie mogelijkheden voor de toekomst!

**Geef
voor
je kerk**



Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriëtte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG Kesteren

Telefoon: 0488 - 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl